

**"Neem het zwaard van de Geest,
dat is het woord van God"
(Efeziërs 6:17).**

Als christenen zijn wij in een geestelijke strijd verwickeld.

"Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeziërs 6:10 t/m 12).

Alle mensen worden met het kwaad geconfronteerd. Alleen Christus stelt ons in staat om de boze machten te weerstaan en te verslaan.

Dit is geen fysieke strijd. "Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die

opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus" (2 Korintiërs 10:4, 5).

Wij zijn in een strijd verwickeld om de geest en het hart van de mensen. Wij bestrijden verkeerde informatie over God door gebruik te maken van Gods woord, logica en argumenten. Wij verspreiden de kennis van God en overtuigen mensen om zich aan het gezag van Christus te onderwerpen.

Het is een geestelijke strijd tegen het kwaad. Het is een strijd tegen een enorm leger van goddeloze machten. Alleen in de Heer kunnen wij sterk staan door de kracht van zijn macht!

Wij moeten ons geestelijk wapenen door een geestelijke wapenrusting aan te trekken om ons tegen de aanvallen van de vijand te beschermen.

"Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel

vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan" (Efeziërs 6:13 t/m 17).

Door waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en heil kunnen wij vast staan, maar dat is niet voldoende. Een voetbalploeg dat alleen verdedigt en nooit aanvalt, kan niet winnen. Christenen hebben ook een geestelijke wapen waarmee zij aanvallen. "En neem ... het zwaard van de Geest, dat is het woord van God" (Efeziërs 6:17).

Wij vallen de machten van de duisternis aan, niet met wereldse wapens, maar met het woord van God! Dat woord komt voort uit de mond van Christus.

"En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden

kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensens zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk" (Openbaring 1:12 t/m 18). "Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard" (vers 16).

Met dat zwaard, het woord Gods, strijd Christus tegen valse leraars. Hij waarschuwde de gemeente te Pergamum: "Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaiëten vasthouden. Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds" (Openbaring 2:15, 16).

In Gods leger gebruiken wij allemaal hetzelfde zwaard, het woord van God. In Openbaring wordt dit symbolisch uitgedrukt. "En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velst vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleeid, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en

smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleeed en op zijn dij geschreven de naam: "Koning der koningen en Here der heren" (Openbaring 19:11 t/m 16).

Met zo'n enorm leger wordt er maar één wapen genoemd. "Nu gaat uit Zijn mond een scherp zwaard" (Openbaring 19:15). Christelijke soldaten volgen Christus en hanteren allemaal Zijn wapen: "Het zwaard van de Geest, dat is het woord van God" (Efeziërs 6:17).

Wij moeten de woorden van de Geest gebruiken in ons onderwijs en onze prediking. Deze woorden werden door de Heilige Geest aan de apostelen geopenbaard: "Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken

is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken" (1 Korintiërs 2:12, 13).

Wij mogen dus geen niet-bijbelse, theologische terminologie van menselijke oorsprong gebruiken, maar wij moeten de woorden en uitdrukkingen gebruiken die in de bijbel worden gevonden en die door de Geest worden onderwezen. Wij moeten de leer van Christus brengen, niet de leerstellingen van menselijke kerkgenootschappen.

Wij moeten "leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat" (1 Korintiërs 4:6).

"Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid!" (1 Petrus 4:11).

Wat hebben wij geleerd? "Neem het zwaard van de Geest, dat is het woord van God" (Efeziërs 6:17). Als christenen zijn wij verwickeld in een geestelijke strijd. Wij moeten de woorden van de Geest gebruiken in ons onderwijs en onze prediking. Wij vallen de machten der duisternis aan, niet met wereldse wapens, maar met het woord van God! Wij moeten de leer van Christus brengen, niet de leerstellingen van mensen. Ons spreken moet in overeenstemming met de uitspraken Gods zijn. Amen.

RoyDavison@oldpaths.net