

Jezus is de Logos: Gods mededeling van Zichzelf aan de mens!

Wanneer Johannes verklaart dat Jezus de Logos is: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God" (Johannes 1:1), wordt er veel *meer* gezegd dan door "Woord" in het Nederlands wordt gecommuniceerd.

Griekse filosofen, bij het bestuderen van de kracht van retoriek en welsprekendheid, concludeerden dat communicatie de basis is van rede, logica, waarheid en

wijsheid. Voor hen was de Logos, het Woord, niet alleen een symbool voor een eenheid van denken. Het Woord *belichaamde* de betekenis. De Logos was de krachtige, dynamische, levende essentie van de werkelijkheid.

Dus toen Jezus door Johannes als de Logos werd aangeduid, zei hij niet alleen dat God door Christus tot de mens spreekt. Zijn lezers begrepen dat Christus Gods mededeling van Zichzelf is! "De afdruk van zijn wezen!" (Hebreeën 1:2, 3). Hij is de mededeling van Gods rede, logica, waarheid en wijsheid! "Het woord Gods is

levend en krachtig" (Hebreeën 4:12). Hij is het levende, eeuwige Woord van God, de Bron van de inspiratie van de Hebreeuwse profeten¹ en de Logos van de Griekse filosofen. Christus is de Middelaar naar wie Job verlangde, "Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen" (Job 9:33). Christus is Immanuël: God met ons (Matteüs 1:23).

Als Logos bestond het Woord in het begin samen met God: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in

den beginne bij God" (Johannes 1:1, 2).

Het heelal werd door God tot aanzijn *gesproken*: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1:1).

"Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer" (Psalm 33:6).²

Het Woord verwezenlijkte de schepping: "Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is" (Johannes 1:3).

God sprak het leven op aarde tot aanzijn (Genesis 1:24) en gaf de levensadem aan de

mens (Genesis 2:7). Johannes zegt dus over Gods Woord, "In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen" (Johannes 1:4).

De Logos werd een mens! "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid" (Johannes 1:14).

Ook in zijn eerste brief getuigt Johannes dat de Logos, het Woord des Levens, een mens werd: "Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord

hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus” (1 Johannes 1:1 t/m 3).

Jezus bevestigt dezelfde waarheid: "Indien gij Mij kent, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?" (Johannes 14:7 t/m 9).

In het boek Hebreëën wordt de Zoon beschreven als Gods ultieme mededeling van Zichzelf aan de mens: "Nadat God eertijds vele malen en op vele

wijzen tot de vaderen
gesproken had in de profeten,
heeft Hij nu in het laatst der
dagen tot ons gesproken in de
Zoon, die Hij gesteld heeft tot
erfgenaam van alle dingen,
door wie Hij ook de wereld
geschapen heeft. Deze, de
afstraling zijner heerlijkheid en
de afdruk van zijn wezen, die
alle dingen draagt door het
woord zijner kracht, heeft, na
de reiniging der zonden tot
stand gebracht te hebben, Zich
gezet aan de rechterhand van
de majesteit in den hoge"
(Hebreeën 1: 1 t/m 3).

De Logos, die vlees is
geworden, is onze rechter:

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Hebreeën 4:12, 13).

Johannes zag in “de Openbaring van Jezus Christus,”³ de Logos als aanvoerder van de legers van God: “En ik zag de hemel

geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velst vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp

zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren" (Openbaring 19:11 t/m 16).

Moge deze boodschap u helpen de verheven positie van de Logos beter te begrijpen, het eeuwige Woord van God, Gods mededeling van Zichzelf aan de mens: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij

God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen" ... "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid" (Johannes 1:1-4, 14). Amen.
RoyDavison@oldpaths.net

¹ 1 Petrus 1:11.

² Septuaginta: τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν.

³ Openbaring 1:1.