

Gods woord is krachtig.

God heeft zomaar gezegd, “Er zij licht; en er was licht” (Genesis 1:3). “De ganse aarde vreze voor de HERE, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebod en het stond er” (Psalm 33:8, 9).

Gods woord is als een vuur en als een hamer.

God veroordeelt mensen die in Zijn naam valselijk spreken: “Ik heb gehoord wat de profeten zeggen, die in mijn naam vals profeteren: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! Tot hoelang? -- is er iets in het hart van de profeten, die leugens profeteren en profeten zijn van de

bedriegerij van hun hart; die erop bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkander vertellen, evenals hun vaders mijn naam hebben vergeten door de Baäl? De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des HEREN. Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? Daarom zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des HEREN, die mijn woorden van elkander stelen; zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des HEREN, die hun tong

gebruiken en godsspraken verkondigen; zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des HEREN” (Jeremia 23:25 t/m 32).

Gods woord is krachtig. Het is als een vuur, als een hamer die een steenrots vermorzelt. Wie Gods woord heeft, moet Zijn woord naar waarheid spreken.

Gods woord brengt redding.

Zoals Paulus schreef, “Ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16).

Gods woord is voldoende.

Paulus schreef aan Timoteüs: “Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te

onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:13 t/m 17).

Gods woord moet gewoon verkondigd worden.

Paulus schreef aan Timoteüs: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting” (2 Timoteüs 4:1, 2).

De kracht van Gods woord berust op de macht en het gezag van Christus. Na dit leven wordt iedereen door Zijn woord geoordeeld. Jezus zei: “Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage” (Johannes 12:48).

Gods woord mag niet veranderd worden. Het moet gewoon verkondigd worden. Wie Gods machtig woord heeft, moet dat woord naar waarheid spreken.

Paulus waarschuwt Timotheüs dat er onder christenen valse leraars zullen zijn: “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor

verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle” (2 Timoteüs 4:3 t/m 5).

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor

wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Hebreeën 4:12, 13).

Gods woord bereikt Gods doel.

“Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend” (Jesaja 55:10, 11).

“Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?” (Numeri 23:19).

Gods woord is altijd raak. De verkondiging van Gods woord is nooit tevergeefs.

Wat hebben wij geleerd?

Gods woord is krachtig: als een vuur, als een hamer. Wie Gods woord heeft, moet Gods woord naar waarheid spreken. Het mag niet veranderd worden. Gods woord bereikt steeds Gods doel.

Amen.

RoyDavison@oldpaths.net

<http://www.oldpaths.com/RD>