

***Bent u iemand die de waarheid  
ernstig zoekt?***

***Hebt u de waarheid lief?***

**Gods woord is de Waarheid.**

“Looft den HERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën! Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEREN is in der eeuwigheid!” (Psalm 117:1, 2 SV).

“Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig” (Psalm 119:160).

Jezus heeft gebeden: “Heiligen in uw waarheid; uw woord

is de waarheid" (Johannes 17:17).

Nadat Elia de zoon van de weduwe van Sarefat terug tot leven had gebracht, zei zij: "Thans weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEREN in uw mond waarheid is" (1 Koningen 17:24).

"Deze woorden zijn waarachtig en getrouw" (Openbaring 21:5). "Deze woorden zijn getrouw en waarachtig" (Openbaring 22:6). Gods woord is de waarheid!

Als je Gods woord hoort, kent en gehoorzaamt, wordt je

gered. Als je Gods woord verwerpt, gaat je verloren.

## ***Gods woord moet men horen.***

“Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid?” (Johannes 18:37, 38).

Luisteren wij naar Gods woord? Gods woord is de waarheid. Hoor naar de stem van Jezus. Luister naar het Woord van God!

## ***Gods Woord moet men kennen.***

God heeft ons de waarheid verteld om ons in staat te stellen de waarheid te *kennen*. God wil "dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen" (1 Timoteüs 2:4). Wij hebben de waarheid leren kennen "om der waarheid wil,

die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid" (2 Johannes 2).

Inspanning is vereist om de waarheid te leren kennen.

"Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid" (2 Timoteüs 2:15).

Wij moeten Gods woord bestuderen om de waarheid te kennen.

Indien iemand hoogmoedig en opstandig is, zal hij zich moeten

bekeren vóór hij de waarheid kan kennen: "En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren" (2 Timoteüs 2:24, 25).

Gods woord is de waarheid. Wij moeten het horen en kennen.

## ***Gods Woord moet men gehoorzamen.***

Eigenlijk kunnen wij de waarheid niet *echt* kennen voor wij het bewaren, voor wij het in de praktijk brengen, voor wij ernaar leven.

Jezus zei: "Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:31, 32).

"Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn

werken blijke dat zij in God verricht zijn” (Johannes 3:21).

Wij moeten in de waarheid wandelen (3 Johannes 3).

Gods woord is de waarheid. Wij moeten het horen, kennen en gehoorzamen.

### ***Gods Woord brengt redding.***

“Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden” (Jakobus 1:21).

“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het



evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte" (Efeziërs 1:13).

"Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal. Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart" (Jesaja 26:1, 2). Om veilig te zijn, om binnen de muren van Gods heil te zijn, moeten wij de waarheid horen, kennen en gehoorzamen.

Jezus is de poort naar het heil. Hij zei: "Ik ben de weg en

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

"Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus ... om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid" (Kolossenzen 1:3, 5).

"Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen" (Jakobus 1:18).

Wij reinigen onze zielen “door gehoorzaamheid aan de waarheid” (1 Petrus 1:22).

Gods woord is de waarheid. Als wij het horen, kennen en gehoorzamen, worden wij gered.

## ***Zonder Gods Woord gaat men verloren.***

Er zijn er die “zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen” (2 Timoteüs 3:7). Er zijn er die “hun oor van de waarheid” afkeren (Titus 1:14).

Er zijn er die van de waarheid afdwalen: "Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken" (Jakobus 5:19, 20).

Mensen verwerpen de waarheid omdat zij de waarheid niet liefhebben. De liefde "is blijde met de waarheid" (1 Korintiërs 13:6). Wie de waarheid niet liefheeft, heeft God niet lief want Hij is "de

waarachtige God” (1  
Tessalonicenzen 1:9).

Zij die de waarheid niet  
liefhebben, zullen verloren  
gaan: “Daarentegen is diens  
komst naar de werking des  
satans met allerlei krachten,  
tekenen en bedrieglijke  
wonderen, en met allerlei  
verlokkende ongerechtigheid,  
voor hen, die verloren gaan,  
omdat zij de liefde tot de  
waarheid niet aanvaard hebben,  
waardoor zij hadden kunnen  
behouden worden. En daarom  
zendt God hun een dwaling, die  
bewerkt, dat zij de leugen

geloven opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2

Thessalonicenzen 2:9 t/m 12).

Gods woord is de waarheid. Als wij het verwerpen, gaan wij verloren. Als wij naar Gods woord luisteren, Zijn woord leren kennen en Zijn woord gehoorzamen, worden wij gered.

Hebt u de waarheid waarlijk lief? Bent u iemand die de waarheid ernstig zoekt? Gods

woord is de waarheid. Jezus  
zei: "Zoekt en gij zult vinden."  
Amen.

Roy Davison

<http://www.oldpaths.com/RD>