

God heeft gesproken!

“De Here HERE heeft gesproken”
(Amos 3:8).

“God heeft gesproken in zijn
heiligdom” (Psalm 108:7).

God heeft op verschillende manieren gesproken.

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon” (Hebreeën 1:1, 2).

God heeft rechtstreeks tot bepaalde mensen gesproken. Ook via profeten heeft Hij gesproken. In deze laatste dagen heeft Hij via Jezus Christus gesproken.

God heeft aan bepaalde mensen rechtstreeks gesproken.

God sprak tot Adam en Eva: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar" (Genesis 1:28).

God sprak tot Kaïn: "Wat hebt gij gedaan?" (Genesis 4:7).

God sprak tot Noach: "Maak u een ark van goferhout" (Genesis 6:14).

God sprak tot Abraham: "Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal" (Genesis 12:1 HSV).

God sprak tot Mozes: "Ga, trek vanhier op, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, naar

het land, waarvan Ik Abraham, Isaak en Jakob gezworen heb: aan uw nakomelingschap zal Ik het geven" (Exodus 33:1). "En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend" (Exodus 33:11).

God sprak tot Aäron: "Wijn of bedwelmende drank zult gij niet drinken, gij noch uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnengaat, opdat gij niet sterft" (Leviticus 10:9).

God sprak tot David: "Uw troon zal vast staan voor altijd" (2 Samuël 7:16).

God sprak tot Jeremia: "Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de

baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld" (Jeremia 1:5).

God sprak tot Johannes de Doper over Jezus: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb" (Matteüs 3:17).

God sprak tot Jezus: "Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen" (Lucas 3:22).

God sprak tot Petrus, Jacobus en Johannes over Jezus: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!" (Matteüs 17:5).

God sprak tot de apostel Johannes: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw. ... Schrijf, want deze woorden zijn

getrouw en waarachtig" (Openbaring 21:5).

God sprak door geïnspireerde profeten.

"Bekeert u van uw boze wegen en onderhoudt mijn geboden en inzettingen, volgens de gehele wet die Ik uw vaders heb geboden, en door mijn knechten, de profeten, u heb doen overbrengen" (2 Koningen 17:13).

In deze laatste dagen heeft God via Zijn Zoon gesproken!

"Hij is het beeld van de onzichtbare God" (Kolossenzen 1:15).

God heeft "nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij

gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge" (Hebreeën 1:2, 3).

Jezus zei: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet" (Johannes 14:9, 10).

"Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb

gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet" (Johannes 12:48, 49).

God sprak door de Apostelen.

Kort voordat Jezus naar de Vader terugkeerde, zei Hij aan zijn Apostelen: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is

het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen" (Johannes 16:12 t/m 15).

De leer van de Apostelen is dus de leer van Christus. Door de Apostelen weten we wat Jezus op aarde heeft gedaan en geleerd en wat Hij *door hen* heeft geleerd nadat Hij naar de hemel was teruggegaan.

Gods woord is door de Schrift aan alle volken bekendgemaakt.

Petrus verklaarde: "En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten,

dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken" (2 Petrus 1:19 t/m 21).

Op Gods bevel werd Zijn woord door middel van heilige Schriften aan alle volken bekendgemaakt: "Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken" (Romeinen 16:25, 26).

Wat hebben wij geleerd?

God heeft op verschillende manieren gesproken.

Aan bepaalde mensen heeft Hij rechtstreeks gesproken.

Door geïnspireerde profeten heeft Hij gesproken.

In deze laatste dagen heeft God via Zijn Zoon gesproken.

God gebod de Apostelen om het evangelie door middel van heilige geschriften aan alle volken bekend te maken.

De boodschap die God door de eeuwen heen tot de mensheid heeft gesproken, is nu voor ons in de Schrift beschikbaar. Daarin leren wij over de Vader van alle barmhartigheden en over Zijn Zoon Jezus Christus, die ons van gebondenheid aan de zonde

kwam verlossen om ons eeuwig leven
te geven in die hemelse stad waar er
geen dood meer zal zijn. Amen.

Roy Davison

<http://www.oldpaths.com/RD>